

Raamwerk voor de vespers in de Stille Week van 2024 - Emmaüskerk Barneveld. versie 1

	maandag 25 mrt	dinsdag 26 mrt	woensdag 27 mrt
medewerkenden	ds. A. Nicolai Cor van Rijn Alex Feijen Adwout Groenevelt Wim Moggré Bas Breedveld	Adriaan Plantinga Jan den Hartog Alex Feijen Adwout Groenevelt Elly Fiege Bas Breedveld	ds. A. Nicolai Aaldert van der Horst Erik van Veelen Adwout Groenevelt Mirjam Bakker Bas Breedveld
Opening Lector doet de teksten Alle lectorenteksten zijn gemarkeerd in de groene kleur. Predikantsteksten zijn rood gemarkeerd.	V: Hoor mijn stem, hoor mij roepen A: HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD V: Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt: Zoek dan het licht van mijn ogen A: ZOEKEN ZAL IK, HEER, HET LICHT VAN UW OGEN HOUD UW GEZICHT VOOR MIJ NIET VERBORGEN V: Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen A: HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD		
Avondlied	Lied 236: 1 tm 4	Lied 244: 1,2	Lied 250: 1,2
1e Lezing	Psalm 26	Psalm 27	Psalm 5
piano- of orgelmuziek wordt bij de psalmlezing geïmproviseerd/uitgezocht	Instrumentale muziek op piano/orgel	Instrumentale muziek op piano/orgel	Instrumentale muziek op piano/orgel
Eventueel korte Inleiding op de lezing door predikant	Eventueel korte inleiding op de lezing door predikant		
2e Lezing	Marcus 11: 12-26	Marcus 11: 27-33	Marcus 12: 1-11

Stilte	Stilte Gedicht van Maria de Groot “Nog in de leegte” (zie p. 3)	Stilte Gedicht van Maria de Groot “Nee niet de anderen” (zie p. 4)	Stilte Gedicht van Maria de Groot “Psalm van de pijn” (zie p. 5)
Lied	Lied 547: 1-3 Met de boom des levens	Lied 653: 1, 3, 7 U kennen, uit en tot U leven	Lied 561 O liefde die verborgen zijt
Gebeden door lector - avondgebed - voorbeden met acclamatie - stil gebed - Onze Vader	Avondgebed met wierook erbij, aangestoken door lector. acclamatie:Lied 301c (niet in canon) - stil gebed - Onze Vader	Avondgebed met wierook erbij, aangestoken door lector. acclamatie: Lied 301c (niet in canon) - stil gebed - Onze Vader	Avondgebed met wierook erbij, aangestoken door lector. acclamatie: Lied 301c (niet in canon) - stil gebed - Onze Vader
Slotlied	Lied 236: 5 tm 7	Lied 244: 3,4	Lied 250: 4 t/m 7
Zegenwoorden door voorganger	V: Zegene ons de barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest A: NU EN ALTIJD. AMEN.		
In stilte verlaten we de kerk			

Nog in de leegte
timbre van geen stem
geen hand die op mijn schouder rust
of streelt
maar toch
niet meer verloren aan de angst, niet meer
ten dode opgeschreven door mijzelf.

(...)
Nog in de leegte
maar de wolken gaan
verliefd op waterspiegelbeeld
langs hun azuren baan

en ik ervaar
nog in gevecht
door deze weeën heen
verwant te zijn aan dit verhemeld blauw
verwanter dan voorheen.

Nee, niet de anderen,
Ik ben het zelf.
Het pralende gezag
Zetelt in mij, gepruikt, besnord, bebaard.
Ik liet het toe dat zij zich nestelen
Tot in de krochten die ik zelf niet ken
En waar de sleutel ligt tot wie ik ben,
De roestige, het onherkenbaar schroot.

Ik heb niet als Teresa in het zevende vertrek
Een doosje met een schitterend juweel.

Ik kan niet dwalen in mijn innerlijke burcht.

Mijn ziel is een ruïne.

Jij vrouwelijk God, Joodse vriendin,
Bokaal van wijsheid, veren vlammenpracht,

Jij glans ontzaglijk
Waarin zon en maandag
Baden, verdrinken,

Dompel mij in Jou
En vind in mij de sleutel van je trouw,

De zilveren passer die de tempel bouwt.

PSALM VAN DE PIJN

Pijn valt als een brief in mij.
Pijn is geheimschrift.
Ik probeer de vreemde karakters te ontcijferen,
Runen in mijn overoud gesteente gekrast.

(...)

Pijn is als een brief in mij gevallen,
Een brief van een vreemde, met vertrouwde hand geschreven.

Wat is uw barmhartigheid
Als zij niet ook een hadn is die geneest?
Wat is uw genade dan pijn voor altijd weggedaan?
Hoe zal ik u rechtvaardig noemen als dit duren moet?

Ik voel het, ik weet:
Deze brief vouwt zich onontkoombaar
Tot de laatste letter open -