

Hoop

Corrinne Averiss

Sébastien Pelon



Lobbes is Finns allerbeste vriend.
Hij vindt het leuk om Finn mee te nemen
naar het park.



Hij zit graag vlak bij Finn
als die aan het spelen is.



En het allerliefst doet hij
een dutje in Finns tent.

Maar op een dag wil
Lobbes niet opstaan.
Niet voor een wandeling.
Niet om te spelen.
Zelfs niet voor een dutje
in Finns tent.



'Hij is een beetje ziek,' zegt mama.
'We moeten met hem naar de dierenarts.'

Finn legt zijn lievelingsdekentje over Lobbes heen.
Papa tilt hem voorzichtig in de auto.



'Wat gebeurt er met hem?' vraagt Finn.

'Ik ga proberen hem beter te maken,'
zegt de dierenarts vriendelijk.

'Misschien lukt dat, misschien niet. Maar we
zullen in ieder geval goed voor hem zorgen.'



Thuis kruipt Finn in zijn tent.
Hij doet de flappen dicht. Er lopen
tranen over zijn wangen.





Opeens verschijnt er een ronde lichtvlek op de tent.
Het licht zwaait heen en weer. Dan verdwijnt het.



'Mag ik binnenkomen?'



Het is papa.
Met een zaklamp.



Papa kruipt bij Finn in de tent.
'Je bent verdrietig,' zegt hij. 'Ik ook.'
'Wat kunnen we doen?' vraagt Finn.
'Niks,' zegt papa. 'We kunnen alleen
maar hopen.'
Hij geeft de zaklamp aan Finn.
'Hoop is een licht dat blijft branden.
Hoe donker en moeilijk alles ook lijkt.'

Als papa weg is, knipt Finn
de zaklamp uit...



... en weer aan.



Uit, aan, uit, aan.



Hopen is niet makkelijk.
Maar Finn heeft alles voor
Lobbes over. Dus laat hij
zijn lichtje aan.





Kijk, de maan!
Hij staat groot en helder aan de hemel.

Hoop is een licht dat blijft branden. Hoe donker en moeilijk alles ook lijkt, denkt Finn.

'Dank je, maan,' zegt hij zachtjes. En hij stuurt een boodschap met wat hij het meest hoopt naar hem toe: dat Lobbes weet hoeveel Finn van hem houdt.

Hoe langer Finn voor het raam zit, hoe meer lichtjes er aan de hemel komen. Tot zijn ogen dichtvallen... en Finn in slaap valt.





Terwijl Finn slaapt, schittert zijn hooplichtje samen met alle andere in de nacht. Grote en kleine, oude en nieuwe lichtjes vol hoop.

Het licht valt ook op het dierenziekenhuis. Binnen liggen de dieren te slapen. De lichtjes van hoop van hun baasjes gaan op zoek naar ze.