

Werkblad (8-12 jaar)

Jezus zegent de kinderen

GODS NIEUWE WERELD



Jezus vertelt de mensen vaak over Gods nieuwe wereld. In het Grieks staat er 'het koninkrijk van God' of 'het koninkrijk van de hemel'. In de nieuwe wereld is God koning: alles is dan zoals hij het bedoeld heeft. God zal ervoor zorgen dat die nieuwe wereld er komt, maar we kunnen er nu ook al iets van zien. Bijvoorbeeld als we goed zijn voor elkaar, in vrede met elkaar leven en aandacht hebben voor mensen die niet belangrijk lijken.

ZOEK HET WOORD



Maak de puzzel en ontdek met de overgebleven letters een woord dat heel belangrijk is in het bijbelgedeelte van vandaag.

- Je ziet hier acht rijen met 25 letters. In iedere rij ontbreekt een letter van het alfabet.
- Schrijf de ontbrekende letter in het vierkantje erachter.
- Zet de letters uit de vierkantjes in de juiste volgorde.

B	F	R	T	D	L	Q	Y	A	V	K	U	C	E	M	Z	G	I	J	X	H	O	P	S	W	
Z	T	B	G	N	V	A	F	Q	Y	R	L	D	M	U	W	E	J	C	H	I	O	S	P	X	
T	K	R	V	B	L	Q	Y	A	F	C	M	J	X	E	O	N	G	I	Z	P	U	H	W	S	
D	F	B	L	T	Y	A	Q	C	E	V	K	U	Z	I	M	N	G	X	J	W	S	H	P	O	
J	N	R	T	X	W	Q	D	Y	S	V	K	U	P	E	M	Z	G	B	F	L	C	H	O	A	
M	F	R	J	T	D	L	Q	Y	V	U	C	Z	B	K	A	I	S	W	N	X	H	O	P	G	
J	F	T	S	L	W	Y	A	P	U	Q	K	E	C	Z	M	I	B	O	D	G	X	H	V	R	
V	R	A	F	L	D	Q	T	Y	X	N	W	K	U	M	B	Z	G	I	J	H	C	S	O	P	

--	--	--	--	--	--	--	--