

Levende Stenen

Nieuws over de nieuwe kerk | Editie 2021 - 03

SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW KERKGEBOUW

Er is weer veel gebeurd in de afgelopen weken. We zijn aan de slag met de uitbreiding van de Emmaüskerk! Met speciale nieuwsbriefedities, waarvan u/je nu de 21e in handen hebt, willen we u/je informeren over de vorderingen om te komen tot een nieuw kerkgebouw voor de toekomst. Er wordt gewerkt, er is gesloopt en de werkzaamheden voor de nieuwbouw zijn gestart.

Vanuit de bouwcommissie

Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe kerk. U kunt de voortgang bijna wekelijks bekijken in het bouwjournaal dat tijdens de dienst op zondagmorgen wordt uitgezonden en is terug te zien op de website van onze gemeente, www.pgbarneveld.nl. In de bouwcommissie staan momenteel vooral twee onderwerpen centraal. Ten eerste natuurlijk de voortgang van de bouw, zitten we op planning, wat moet er nog worden geregeld etc. Bij dit punt gaat het natuurlijk ook om de financiën. Hoe besteden we het beschikbare budget zo optimaal mogelijk, niet alle wensen kunnen (meteen) in vervulling gaan. In onze vorige Nieuwsbrief en op de gemeenteavond bent u daarover uitgebreid geïnformeerd. Het tweede belangrijke onderwerp is de inrichting van de beide kerkzalen in combinatie met beeld en geluid. Een optimale afstemming tussen spraakverstaanbaarheid, muziek en koorzang vergde uitgebreid onderzoek en inmiddels is de keuze voor de meest passende geluidsinstallatie bepaald. Het liturgisch meubilair voor beide kerkzalen is nagenoeg gereed en in de klankbordgroep en bouwcommissie spreken we nu over o.a. de aankleding met banieren en antependia in de kleuren van het kerkelijk jaar. Kortom er is nog veel te doen maar het einde is in zicht. Als alles loopt zoals we verwachten, zijn renovatie en nieuwbouw grotendeels klaar voor de bouwvak. Daarna volgen o.a. nog verdere afwerking, bestrating en inrichting.

Op weg naar Emmaüs

Ik herinner me hoe we bezig waren uit te zoeken welke naam we zouden geven aan de nieuwe kerk. Vele namen deden de ronde en ik beken dat mijn voorkeur niet uitging naar de naam die het geworden is. Inmiddels denk ik daar anders over, nu ik mij meer in het verhaal van de Emmaüsgangers heb verdiept. Het is het evangelie in een notendop. Als iemand mij vraagt waar het in het Christendom om gaat, kan ik zeggen: lees dat verhaal. Het gaat over de levensreis met hoogte- en dieptepunten. De intocht van de Koning op een ezel in de stad van vrede, gevolgd door

de kruisiging van de lijdende Knecht. Het gaat over de Herder die met ons meereist, ook als wij dat niet beseffen. Het gaat over de bijbel die gaat klinken als Gods Woord wanneer Christus, die het Woord is, het Woord neemt en gehoord wordt. Over de harten die branden van het vuur van de heilige Geest van reizigers die niet zonder Jezus de nacht in willen gaan: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en dag loopt ten einde.' Het gaat over de maaltijd waarin Jezus de gastheer is en zich laat kennen in het breken en delen van het brood. De gemeenschap van Emmaüskerk waar we samen onderweg zijn, de bijbel lezen om te kunnen horen van het evangelie en de kring rond Jezus vormen van hen die, gevoed door brood en wijn, delen met onze naasten.

Ds. Atzo Nicolai

De klokken van de Emmaüskerk

In Nederland is het een goed gebruik dat een kerk beschikt over kerkklokken. Deze hebben meerdere functies. Ten eerste door het luiden van de kerkklokken weten de mensen dat er een dienst gaat plaatsvinden. Ten tweede kunnen de kerkklokken de tijd aangeven en luiden op het hele en halve uur. Ten derde een gebruik dat nauwelijks meer voorkomt, maar vroeger wel veel vaker, namelijk het luiden van de kerkklokken wanneer in een dienst het Onze Vader door de gemeente werd gebeden. Kortom kerkklokken zijn eigenlijk onmisbaar voor een kerk. Gelukkig beschikken onze kerkgebouwen over een Luidklok.



Dat zal dus straks ook het geval zijn in de Emmaüskerk. De kerkklok van de Bethelkerk moest gerestaureerd worden en met het verplaatsen van de kerkklok uit de Immanuëlkerk naar de Emmaüskerk zullen zij samen het luiden gaan verzorgen. Een mooie symbiose die het samengaan ook op dat punt symboliseert. Om dit mogelijk te maken zijn beide klokken momenteel buiten gebruik. Dit betekent dat het nu even stil is, maar straks beide in volle glorie te horen zullen zijn. Op bijgaande foto kunt u zien dat de kerkklokken worden samengevoegd.

Impressie van een vrijwilliger: Wim Versteeg

Wat was/is je motivatie om als vrijwilliger mee te werken aan de vernieuwbouw van de Emmaüskerk? “Ik woon al ruim 60 jaar in Barneveld en heb al vele jaren een binding met het gebouw/de kerk, wil die graag in stand houden. Daarnaast brengt het minder kosten met zich mee als de vrijwilligers ook werkzaamheden doen.” *Welk onderdeel geeft je het meeste energie?* “Schilderen vind ik het mooiste om te doen. Daarnaast was het leuk om de preekstoel af te breken. Corona bracht helaas wel beperkingen met zich mee, omdat we niet te dicht bij elkaar konden staan.” *Vertel eens een leuke anekdote die je hebt meegemaakt.* “De schik die we hadden tijdens het koffiedrinken, dan kwamen de verhalen los. Eén keer vertelde een vrijwilliger dat ze nog een oude stofzuiger had, die ze in de container had gegooid maar zei ze “hij zuigt als een tierelier”. Ik zei, die wil ik wel. Ze heeft hem mij gegeven en inderdaad hij werkt prima, ik gebruik hem bij het klussen.” *Wat is jouw droom voor onze gemeente straks in de Emmaüskerk?* Een volle bak met alle leeftijden, van jong tot oud. Dat de koster maar veel stoelen mag sjouwen voor volle diensten en mooie concerten. Nog een tip voor de koster: raak je sleutels niet kwijt anders kan paniek toeslaan, vertelt Wim uit ervaring.”



Een stukje over het kloppende hart: De Keuken

In 2018 is mij gevraagd om aan te schuiven bij de bouwcommissie voor de inrichting van de keuken, ontmoetingsruimte en grand-café. Ik heb even teruggezocht naar de wensen en het programma van eisen. Hierin staat:
* Een praktische keuken, die efficiënt is in gebruik, de keuken moet geschikt zijn voor verschillende doelgroepen die hier kunnen gaan koken, een kookeiland, waar mensen samen kunnen koken, Een open keuken, die in verbinding staat met de ontmoetingsruimte en professionele apparatuur, geschikt om grote en kleine groepen mensen snel

te kunnen bedienen. Met deze opdracht is een klankbordgroep aan het werk gegaan en heeft ideeën aangedragen. Er is veel gepraat, gerekend, getekend, gegumd, geknipt en geplakt, weer gepraat, getekend en gerekend. Het resultaat is deze schets, zie tekening.



Ik leid u graag even rond: Als u links de keuken binnen gaat, dan ziet u aan uw linkerhand een deur. Hier komt de pantry/voorraadkast. Verderop links ziet u de spoelkeuken. De vuile kopjes worden links geplaatst, gespoeld en in de hoek gewassen. Daarna rechts gedroogd en opgeruimd. Als u vanuit de vaste balie de keuken inkijkt, dan komt rechts de koffie en thee-apparatuur. Verder rechts de keuken in ziet u een groot werkblad met daaronder opbergkastjes. Achterin rechts staan een koelkast en een koelvriescombinatie. Verder ziet u hier de magnetron en de oven. Voor u ziet u het kookeiland. Ik zie er naar uit om straks samen met u te kunnen koken, te eten, te delen, te zijn, te praten, te genieten van het eten en van elkaars gezelschap. Tot slot nog een impressie van het kookeiland, nog niet definitief maar geeft wel een beeld. Vriendelijke groet, Jacolien Gorissen



De Thermometer

De laatste stand. Binnenkort ontvangt u meer informatie want we zijn er nog niet zoals u ziet.



Informatie

De bouwcommissie stelt uw betrokkenheid zeer op prijs. Ideeën, vragen, aandachtspunten, opmerkingen, wensen, mee willen denken bij de vernieuwbouw? Laat het ons weten: bouwcommissie@pgbarneveld.nl