

SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW KERKGEBOUW

We staan aan de vooravond van de volgende fase in de realisatie van ons nieuwe kerkgebouw. De plannen krijgen vorm en de volgende stappen kunnen gezet worden. Eindelijk kunnen we iets laten zien! Met speciale nieuwsbriefedities, waarvan u/je nu alweer de zestiende in handen hebt, willen we u/je informeren over de vorderingen om te komen tot een nieuwe kerkgebouw voor de toekomst.

Uit de bouwcommissie

In de vorige nieuwsbrief werd u geïnformeerd over de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan voor de vernieuwbouw. De gemeente Barneveld heeft één zogenaamde zienswijze (bezwaar) ontvangen. Daarin zijn geen nieuwe argumenten naar voren gekomen dan eerder al door enkele omwonenden genoemd en m.n. betrekking hebben op te weinig parkeerruimte en fout parkeergedrag bij drukte. Het is nu aan het College van BenW om een besluit te nemen en vervolgens te laten bekrachtigen door de gemeenteraad. We houden u op de hoogte. Het was de bedoeling dat op 22 maart, aansluitend aan de ochtenddienst, de architecten een presentatie zouden verzorgen van het definitief ontwerp, zoals dat ook begin maart met de welstandscommissie van de gemeente

Barneveld is besproken. Men was zeer te spreken over het nieuwe ontwerp. Dit overleg krijgt nog een vervolg over enkele bouwkundige aspecten en materiaalkeuzen, zoals bijvoorbeeld het type steen dat gebruikt gaat worden voor het metselwerk.

Vanwege de maatregelen rond het corona-virus stellen we de presentatie door de architecten uit, maar in deze nieuwsbrief al wel 2 art-impresions. Links op de eerste foto ziet u de voorzijde van de kerk, met de stilteruimte, gezien vanaf de Groen van Prinstererlaan. De tweede foto het aangezicht vanaf de Hugo de Grootlaan.

Ruimten voor de jeugd



Zaterdag 14 maart was een vertegenwoordiging van de jeugd op 'werkbezoek' in de Emmaüskerk. In de bouwcommissie was bedacht dat met het plaatsen van een dakkapel op de eerste verdieping, twee zalen in plaats van één kan worden gerealiseerd. En tevens is daar aangrenzend ruimte de om een zitkamer in te richten en wordt alsnog ook een toilet geplaatst. Daarmee ontlasten we de zalen beneden van dubbelgebruik, uiterlijk 20.15 uur netjes achterlaten voor de volgende activiteit of verhuur e.d. De jeugd en jeugdleiding vond het 'super' en gaan aan de slag met de inrichting. Het plan is om na de komende zomer de ruimten volledig in gebruik te nemen.

Impressies van een vrijwilliger

Er is in de afgelopen maanden door veel vrijwilligers hard gewerkt om het bestaande gebouw leeg te halen, zo werd



alleen al 3800 kilo! oud ijzer afgevoerd, en diverse ruimten ontmanteld en voorbereid voor de opknapbeurt door Bouwbedrijf Leeuwis. De coördinatie van het vrijwilligerswerk wordt gedaan door Cor van Rijn die dat met veel inzet en betrokkenheid doet. Hieronder kunt u lezen wat hem inspireert.



1. Wat is je motivatie voor dit vrijwilligerswerk?

“Ik voelde gewoon dat ik dit moest doen. Je bent ten slotte lid van deze kerk en vond dat ik letterlijk en figuurlijk een steentje moest bijdragen aan de vernieuwbouw van de kerk. Ik was al verschillende keren door wijlen Kees Leeuwis senior aangesproken (we hadden zakelijk redelijk veel contact met elkaar), en vond dat ik na mijn pensionering best wat uurtjes kon besteden aan de verbouwing. Vandaar.”

2. Wat is je rol binnen het team van vrijwilligers?

“Ik geef aan wat we gaan doen aan werkzaamheden. Deze werkzaamheden krijg ik door van Jaap van Maren of ik bekijk zelf wat wij als vrijwilligers kunnen doen, om zoveel mogelijk geld te besparen op de bouwkosten. De vrijwilligers bepalen zelf wat ze kunnen doen en wat ze leuk vinden. Het is niet zo dat ik als een Egyptenaar met een zweep over de Israëlieten - de vrijwilligers - achter de broek aan zit, het moet wel leuk blijven.”

3. Hoeveel tijd kost het gemiddeld per week?

“In principe werken wij alleen op maandag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 naar gelang de omvang van de werkzaamheden, dat is ongeveer zo'n 6 uur per week. Dus dat valt mee. Maar wanneer de verbouw strakst echt goed van start gaat dan zal het wat meer zijn.”

4. Welk onderdeel geeft je het meeste energie?

“Dat wij als team, dat varieert van 6 tot 12 man, heel veel werkzaamheden verrichten in een korte tijd. De saamhorigheid met elkaar en de lol dat we hebben geeft je een goed gevoel.”

5. Vertel eens leuke anekdote die je hebt meegemaakt?

“Waar we veel lol aan beleefden, was wat er allemaal aan ‘oude rommel’ te voorschijn kwam uit alle hoeken en gaten. Originele houten borden van meisjes- en jongensverenigingen, foto's van een oude Kerkenraad, strak in het pak, streng in de leer en kijkend naar de camera achter

een kerkenraadstafel. Een voetbalteam in korte broeken. Heel veel oude psalmboeken en liederenbundels die we vroeger gebruikten, en nog veel meer. En dan het commentaar van de vrijwilligers van, die was die, en die ken ik ook, en van die heb ik nog club gehad. Dat is best hilarisch.”



6. Wat is jouw droom voor de Emmaüskerk?

“Dat we straks weer een prachtig gebouw krijgen waar we trots op mogen zijn. Als gemeente weer bij elkaar kunnen komen in een gebouw dat weer bruist van activiteiten. Een levende gemeente in verbondenheid met elkaar, thuis voelend in onze nieuwe kerk.”

Wat is je dierbaar, bijdrage van Jan Vreeke

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het was God. Het was in het begin bij God Alles is er door ontstaan en zonder dit Is niets ontstaan van wat bestaat.



Komt dan voor brood en wijn, Gegeven uit genade. Altijd en overal voor iedereen, Het centrum van de kerk. De tafel met de maaltijd van de gekruisigde en opgestane Heer. Kerkzijn is ook actie, om je geloof te doen. Er zijn voor de ander, perspectief bieden, nabij zijn.



Informatie

De Bouwcommissie stelt uw betrokkenheid zeer op prijs. Ideeën, vragen, aandachtspunten, opmerkingen, wensen, mee willen denken bij de vernieuwbouw? Laat het ons weten: bouwcommissie@pgbarneveld.nl of tijdens de inloopavonden en de kijkochtenden.