

Levende Stenen



Nieuws over de nieuwe kerk | Editie 2019 – 14

SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW KERKGEBOUW

We staan aan de vooravond van de volgende fase in de realisatie van ons nieuwe kerkgebouw. De plannen krijgen vorm en de volgende stappen kunnen gezet worden. Eindelijk kunnen we iets laten zien! Met speciale nieuwsbriefedities, waarvan u/je nu de veertiende, de laatste in 2019, in handen hebt, willen we u/je informeren over de vorderingen om te komen tot een nieuw kerkgebouw voor de toekomst.

Terugblik op gemeenteavond 13 november 2019

Op woensdag 13 november 2019 vond een gemeenteavond plaats over de ontwikkelingen in de vernieuwbouw de afgelopen maanden. Belangrijk onderdeel daarvan was dat het eerder getoonde ontwerp moest worden aangepast in verband met te hoge bouwkosten. Ca. 170 gemeenteleden waren aanwezig en de avond verliep onder leiding van Eppie Fokkema in een goede en positief betrokken sfeer. In de reacties kreeg een viertal aspecten veel aandacht: de stilteruimte, het benodigde budget, de noodzaak van een tweede kerkzaal en de 'weg bezuinigde' lift. De bouwcommissie is echter gebonden aan het, door de kerkenraad vastgestelde Programma van Eisen, waarin een stilteruimte en tweede kerkzaal zijn opgenomen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u een toelichting op de stilteruimte, geschreven door ons predikantenteam. De tweede kerkzaal wordt gebruikt voor o.a. rouw-, trouw- en bijzondere diensten, koren en gaat als 'bijvangst' bijdragen in de noodzakelijke verhuur-opbrengsten. De kerkenraad hecht dan ook aan de realisering van deze onderdelen uit het Programma van Eisen.

Aangepast ontwerp Emmaüskerk

Inmiddels is het nieuwe, aangepaste ontwerp een fase verder. Het is in een eerste ronde besproken met de afdeling Welstand van de gemeente Barneveld. Men gaf aan content te zijn met het nieuwe ontwerp en gaven enkele ontwikkelpunten mee over de aansluiting van de oud- op de nieuwbouw en de positionering van de stilteruimte. Momenteel werken de architecten dit, in samenspraak met de aannemer en bouwcommissie verder uit. Het ligt in de bedoeling om het nieuwe ontwerp in januari, aansluitend aan een ochtenddienst, te presenteren. Dan wordt ook de plek zichtbaar waar het eventueel mogelijk is om het, als het budget het toelaat (nu, of later) een eenvoudige lift te plaatsen. De datum voor de presentatie wordt nog bekend gemaakt.

De bouwplaats bezoeken & inloopmomenten

Het is de bedoeling dat Jaap van Maren en Cor van Rijn elke 1^e zaterdag van de maand, vanaf februari, graag bezoekers ontmoeten op de bouwplaats voor een kop koffie en een rondleiding.

Ook zijn de kerkenraad en bouwcommissie voornemens om inloopmomenten in de avond te organiseren waarop u/je met vragen, opmerkingen en suggesties terecht kunt. Informatie over data en tijdstippen van deze inloopavonden en bezoeken aan de bouwplaats krijgt u via deze nieuwsbrief en zullen ook op de beamer tijdens de dienst en site van de kerk worden vermeld.

Werkzaamheden verbouw

Er wordt momenteel al hard gewerkt aan de renovatie en verbouw van de grote kerkzaal. Inmiddels is de grote kerkzaal vrijgegeven nadat alle asbest is verwijderd. De vrijwilligers zijn verder gegaan met het verwijderen van de verwarmingsbuizen en de aannemer kan beginnen met het realiseren van een nieuwe, vlakke vloer en leidingen voor de verwarming.



Stilteruimte

Toen we als gemeente met elkaar in 2017 het programma van eisen voor de Emmaüskerk opstelden, hebben we ervoor gekozen om in de nieuwe kerk een stilteruimte te maken. Zoals het met alle plannen gaat, zijn er mensen die het prachtig vinden en zijn er mensen die hun vragen hebben bij wat er gaat gebeuren. Met de stilteruimte is dat dus niet anders. Wij als predikanten horen mensen die erg gelukkig en enthousiast zijn met de plannen voor een stilteruimte in de Emmaüskerk, maar wij horen ook zeker geluiden van mensen die het een minder goed voornemen vinden. Hoe je er ook tegenaan kijkt, het leek ons een goed idee om een keer uit te leggen wat de functie van zo'n ruimte is of kan zijn.

Eigenlijk zegt het woord het al. Het is een plek waar het stil is. Een speciale plek die daar ook helemaal voor is bedoeld en die daar ook voor is ingericht. Onze wereld gaat steeds sneller en is steeds hectischer. Er gebeurt van alles en 'de enige zekerheid lijkt wel te zijn dat niets zeker is', zei koningin Beatrix ooit in een kersttoespraak. Het is mooi als er dan een plek is die speciaal is bedoeld om even stil te kunnen zijn, al is het maar even. Er is mogelijkheid tot even een moment van bezinning, even een moment van herademing. Juist in de kerk is het mooi als er plaats is voor inkeer.

Wij hebben voor ogen dat er in de stilteruimte een icoon hangt (van de Emmaüsgangers natuurlijk) en dat er een mogelijkheid is om een kaarsje (een waxinelichtje) voor iemand te branden. Misschien dat wij er ook de gedachtenhoek kunnen maken, al is het misschien ook mooi om die in de kerkzaal zelf te plaatsen? Wij zien ook voor ons dat er plaats is om een goed gesprek te houden. Ook denken wij dat het mooi is als we er overleg kunnen openen en/of sluiten. Nou denkt u misschien: 'dat kan toch in elke zaal' en daar heeft u gelijk in, zo gaat dat nu ook. Maar als er een speciale ruimte is voor zulke momenten, geeft dat zeker meerwaarde aan het moment. Hoe een ruimte is ingericht, kan veel uitmaken hoe je iets beleeft en zo werkt dat ook met een avondgebed na afloop van een bijeenkomst. Een avondgebed in een liturgische ruimte werkt anders dan wanneer je het in een zaaltje doet. De kerkzaal is dan weer veel te groot. Misschien dat we op een vaste ochtend een ochtendgebed kunnen houden? Verder kan de stilteruimte natuurlijk ook ruimte bieden aan bijvoorbeeld een gebedsgroep of een meditatiecursus. Zo zijn er nog meer dingen te bedenken die in de stilteruimte kunnen gebeuren. De speciale inrichting van de ruimte bepaalt mede hoe je beleeft wat er gebeurt.

Wat niet de bedoeling is, is dat de ruimte van buitenaf vrij toegankelijk is. De kerk is vaak geopend en dan is het altijd mogelijk om van binnenuit de stilteruimte te betreden. Ook is er niet altijd iemand van het predikantenteam aanwezig. Dat laatste kan misschien wel op bepaalde tijden worden georganiseerd, maar de toekomst zal uitwijzen of daar behoefte aan is.

Wij als predikantenteam zijn blij met een stilteruimte. Volgens ons voegt het echt iets toe !

Ds. Jan Esveldt, ds. Harmke Heuver, ds. Atzo Nicolai en ds. Philip Spaa

Fondswerving

Zoals u weet heeft de kerkenraad bij het vaststellen van het (opgehoogde) bouwbudget rekening gehouden met de opbrengst van allerlei acties in de gemeente. Er wordt een streefbedrag van € 250.000,- aan gehouden. Tot op heden is daarvan al bijna € 100.000,- aan giften ontvangen, hartelijk dank daarvoor ! In de afgelopen periode zijn er weer verschillende acties geweest:

Wijn-actie

Velen hebben van onze wijnactie gebruik gemaakt. De actie heeft € 800,- opgeleverd voor de vernieuwbouw. Bedankt en proost ! Het was een leuke en smaakvolle actie, die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is.

Stampotten-buffet

Het stampottenbuffet op 13 december was volledig uitverkocht. Lekkertje, gezellig en heeft ruim € 400,- opgeleverd. Volgend jaar ook zeker voor herhaling vatbaar.



De fondsencommissie werkt ondertussen al weer hard aan de volgende acties. Zo heeft onze werkgroep 'Groene Kerk' de plaatsing en bekostiging van 60 à 70 zonnepanelen op de kleine kerkzaal op zich genomen. Heeft u, heb jij ideeën voor acties die een bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwbouw, neem dan contact op met de fondsencommissie: bonestroodick@gmail.com.

Informatie

De Bouwcommissie stelt uw betrokkenheid zeer op prijs. Ideeën, vragen, aandachtspunten, opmerkingen, wensen, mee willen denken of bijdragen aan de vernieuwbouw? Laat het ons weten: bouwcommissie@pgbarneveld.nl