

SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW KERKGEBOUW

We staan aan de vooravond van de volgende fase in de realisatie van ons nieuwe kerkgebouw. De plannen krijgen vorm en de volgende stappen kunnen gezet worden. Eindelijk kunnen we iets laten zien!

Met speciale nieuwsbriefedities, waarvan u/je nu de tiende editie in handen hebt, willen we u/je informeren over de vorderingen om te komen tot een nieuw kerkgebouw voor de toekomst.

Besluitvorming kerkenraad zaalopstelling

In haar vergadering van 25 juni 2019 heeft de kerkenraad een besluit genomen over de zaalopstelling van de grote kerkzaal in de vernieuwbouwde kerk. Basis voor dit besluit was een notitie opgesteld door de Bouwcommissie die zich in het afgelopen half jaar intensief heeft bezig gehouden met dit belangrijke thema. In de kerkenraad was er alle lof voor de zeer genuanceerde notitie waarin alle van belang zijnde aspecten zijn gewogen en van een nadere motivering zijn voorzien. Uitgangspunt bij het voorstel van de bouwcommissie was het programma van Eisen zoals die door de kerkenraad destijds zijn vastgesteld. Samengevat luidde het programma van eisen als volgt:

- de ontmoeting staat centraal
- 700 zitplaatsen
- het balkon kan functioneren t.b.v. extra zitplaatsen voor 'piekmomenten'
- een ruimte waarvan de inrichting aangepast kan worden (flexibiliteit)
- de opstelling in een waaivorm met een maximale afstand (zichtlijn) van 30 meter van het liturgisch centrum
- stoelen i.p.v. banken
- liturgische objecten die gemakkelijk verplaatsbaar zijn (denk aan doopvont, tafel, preekstoel, kaarsen)
- geen 'hoge' preekstoel, nabijheid van de predikant
- een goede akoestiek voor diverse muziekvormen

Op basis van deze vertrekpunten bleven uiteindelijk twee opties over, de huidige opstelling richting orgel en een opstelling waarin de kerkzaal 90 graden wordt gedraaid en het liturgisch centrum aan de kant van de Savornin Lohmanlaan kwam te staan. Beide opties zijn uitvoerig besproken en de voor- en nadelen ervan zijn zorgvuldig afgewogen.

Op basis daarvan is de bouwcommissie, met een lichte mate van teleurstelling, gekomen tot het volgende voorstel voor een besluit:

1. Kiezen voor de basisopstelling 'richting orgel'
2. Bij de inrichting het Programma van Eisen zo maximaal mogelijk realiseren, denk daarbij aan de bouwtechnische duidelijk herkenbare veranderingen, waaivorm, sfeer door licht en kleur, bevorderen nabijheid en gemeenschapsgevoel
3. Stoelen (met bekleding in verband met de akoestiek) i.p.v. banken
4. Een vlakke, harde vloer met kabelgoten en vloerverwarming
5. Een verzinkbaar liturgisch centrum, minimaal 6 x 4 mtr, waardoor voor bijzondere gelegenheden afgeweken kan worden voor de basisopstelling
6. Gebruik podium, te integreren in het liturgisch centrum en/of flexibel plaatsbaar in de ruimte
7. In stand houden balkon voor vergroten capaciteit tijdens piekmomenten (bij reguliere diensten afgesloten)
8. Nemen van (aanvullende) akoestiek bevorderende maatregelen
9. Realiseren van een periode in de zomer 2021 waarin ervaring wordt opgedaan met de 90° gedraaide opstelling om deze qua beleving te kunnen vergelijken met de opstelling 'richting orgel'.

U ziet een zeer omvangrijk maar weloverwogen voorstel waar de kerkenraad eind juni 2019 in grote meerderheid mee heeft ingestemd. Schetsmatig ziet de zaalopstelling er dan als volgt uit. **Let op** dit is een eerste schets die nog nader moet worden uitgewerkt. Dat betekent dat dit nog geen definitieve inrichting is maar slechts een mogelijke invulling van de gemaakte keuze.



U zult begrijpen dat de notitie van de bouwcommissie veel uitgebreider is dan we hier kunnen vermelden. Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in de volledige notitie kunnen die opvragen bij de secretaris van de bouwcommissie, Arie van der Vliet, via het emailadres info@avdvliet.nl.

Antwoord op drie vragen

In deze rubriek besteden we aandacht aan de beantwoording van een drietal vragen door één van onze gemeenteleden. Deze keer hebben we de drie vragen voorgelegd aan Jaap van Kampen.

Wat betekent het voor u persoonlijk dat we naar één gebouw gaan?

Goed idee. Financieel heel verstandig. Ging meestal naar de Bethelkerk.

Wat moet er zeker een plek krijgen in de vernieuwbouwing?

Mooie dingen die de kerkzaal heeft blijven gebruiken. De glas in lood ramen, het glaswerk voor in de kerk van Annemiek Punt uit Ootmarsum, de gedachtenishoek. Van uit de Immanuelkerk: het podium + preekstoel, het houten kruis etc.. Heel belangrijk voor de senioren die daar aan gehecht zijn. Denk aan het spreekwoord: men moet geen oude bomen verplaatsen. Dus als ze naar een nieuw gebouw gaan, spullen meenemen waaraan men gehecht is.

Wat wilt u de gemeente meegeven m.b.t. de vernieuwbouw?

Blijf naar elkaar omzien. Zodra je geen ouderling meer bent of lid van een andere commissie dan neemt het contact af. Kun je niet meer naar de kerk, dan nog minder.

Laatste week Bethelkerk, 26 augustus t/m 01 september 2019

Elke dag is de Bethelkerk geopend om een bezoekje te brengen. U kunt nog even op uw gemak door de kerkzaal en de andere ruimten lopen en wellicht herinneringen ophalen aan mooie momenten die u in de kerk heeft beleefd. Er zal water in het doopvont zitten en bij de gedachtenishoek liggen waxinelichtjes om aan te steken waarmee u een geliefde kunt herdenken of aan iemand

die het nodig heeft te denken. Als u gelukt heeft, bespeelt één van onze organisten het mooie orgel of is er muziek te horen. U bent op maandag tot en met donderdag welkom vanaf 09.30 uur t/m 17.00 uur en van 19.30 uur tot 21.00 uur. Op vrijdag bent u overdag welkom. Het streven is dat er elke ochtend ook één van de predikanten aanwezig is. Kent u mensen die lid geweest zijn van de Bethelkerk of heeft u kinderen die gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan in deze kerk en die niet meer in Barneveld wonen, attendeer hen op deze week. Wij kunnen ons voorstellen dat ook zij nog een keer een kijkje willen nemen in de kerk waar men veel is geweest of waar men is opgegroeid. Het lijkt ons leuk om zo veel mogelijk mensen te ontmoeten in deze week. Gedurende de openingstijden staat er ook een kopje koffie of thee voor u klaar. Hiervoor willen wij graag nog een beroep op u doen. Wilt u gedurende enkele uurtjes op één van de dagen de bezoekers voorzien van een kopje koffie of thee en dan ook gelijk gastheer/gastvrouw zijn, geef dit dan door aan Wim Moggré, bereikbaar via wimmoggre@pgbarneveld.nl of 06 45598786. Op vrijdagavond 30 augustus vindt de muzikale avond plaats

Adieu Bethelkerk

Stand van zaken fondsenwerving

Op dit moment bedraagt de stand bijna € 50.000,-. Hartelijk dank aan allen die dit al mogelijk maken. Dit is een mooi begin maar nog lang niet genoeg. Inmiddels is een eerste kostenraming opgesteld en daaruit blijkt dat we waarschijnlijk meer geld nodig zullen hebben dan eerst werd gedacht. Kortom uw bijdrage is hard nodig en dus zeer welkom.

Vrijwilligers

Tijdens de startdag op zaterdag 15 juni 2019 hebt u de mogelijkheid gehad om u op te geven als vrijwilliger tijdens de vernieuwbouw. Bijna 50 gemeenteleden hebben zich inmiddels aangemeld en daar zijn we zeer blij mee. Hartelijk dank voor uw opgave, fijn dat u mee wilt helpen, maar ook hier geldt, er kan nog meer bij. De eerste klus voor de vrijwilligers gaat zich medio september 2019 aandienen en wel het verwijderen van de banken uit de kerkzaal van de Bethelkerk. Wilt u hieraan meewerken meldt u zich aan bij de bouwcommissie via bouwcommissie@pgbarneveld.nl. Daarnaast zullen wij ook iedereen die zich heeft aangemeld hiervoor nog benaderen. Wat er met de banken gaat gebeuren is nog niet definitief besloten. Nagedacht wordt over hergebruik en/of verkoop. Nader informatie hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.