

Levende Stenen



Nieuws over de nieuwe kerk | Editie 2019 – 3

SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW KERKGEBOUW

We staan aan de vooravond van de volgende fase in de realisatie van ons nieuwe kerkgebouw. De plannen krijgen vorm en de volgende stappen kunnen gezet worden. Eindelijk kunnen we iets laten zien! Met speciale nieuwsbriefedities, waarvan jullie nu de derde editie in handen hebben, willen we jullie informeren over de vorderingen om te komen tot een nieuwe kerk gebouwd voor de toekomst.

Uit de Bouwcommissie

Een kijkje wat momenteel allemaal in de keuken van de Bouwcommissie speelt. Het Voorlopig Ontwerp is besproken en bevindt zich in de laatste fase. Met wethouder dhr. de Kruijf zijn gesprekken gevoerd over de 'parkeerdruk' op bepaalde momenten en hoe hiermee om te gaan. Afsproken is dat een formele procedure voor het verkrijgen van de diverse vergunningen wordt opgestart.

De afgelopen weken is veel energie gestoken in het selecteren van een aannemer. Criteria zijn opgesteld waaraan de schriftelijke aanbiedingen door de Bouwcommissie getoetst konden worden en vervolgens zijn met drie van de vier aangeschreven aannemers gesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn wederom getoetst en zonder vermelding van namen van de betrokken aannemers gerapporteerd aan de Bouwcommissie. Alle drie de aannemers zagen we het bouwproject realiseren, maar op grond van de objectieve criteria (o.a. budget, duurzaamheid, financiële betrouwbaarheid, inzet vrijwilligers en aannemers uit onze kerk) heeft de Bouwcommissie unaniem een keuze bepaald en deze beargumenteerd aangeboden aan de Kerkenraad voor finale besluitvorming.

Nu wordt gewerkt aan het ordenen van alle informatie die uit de klankbordgroepen, de buurt- en gemeenteavond, architecten en externe adviseurs op tafel is gekomen, en wordt de volgende fase voorbereid. In deze nieuwsbrief al een oproep voor versterking van de klankbordgroep 'inrichting'.

Meer weten?

Ideeën, aandachtspunten en opmerkingen voor de vernieuwbouw? Laat het ons weten:
bouwcommissie@pgbarneveld.nl



Werk aan de winkel

In een financiële commissie zijn we gestart om extra geld in te zamelen. In het financiële plaatje zijn de verkoop van de Immanuëlkerk en de reeds aanwezige reserves het fundament. Gemeentelieden vragen mij wel, kunnen we dit allemaal wel betalen? En terecht, want we willen geen zware schuldenlast neerleggen bij de toekomst. Dat is de inzet die we met elkaar hebben besproken tijdens de gemeenteavonden.

We willen zodanig bouwen dat we geen schulden voor de toekomst achter laten. Maar om het een en ander nog beter en nog mooier te kunnen doen, is er naar schatting € 250.000,- nodig. Bijvoorbeeld voor een goede inrichting in de kerk of voor de investeringen die we willen doen om de kerk nog groener te maken, of voor de invulling van de stiltekapel. Daarvoor zijn acties nodig. We hebben met alle suggesties die zijn gedaan, ongeveer 20 acties in beeld die nu worden uitgewerkt. Acties waaraan we ook veel plezier met elkaar zullen beleven, want we bouwen samen aan onze nieuwe kerk. Ook zullen we bedrijven die ons goed gezind zijn en personen die zich betrokken voelen bij de kerk gaan uitnodigen om met ons mee te denken. We zullen hen binnenkort uitnodigen voor een gesprek waarbij we

samen met de hoofdaannemer een mogelijke samenwerking verkennen die bijdraagt financieel gezond gaan bouwen. In een volgende nieuwsbrief leest u meer over de acties, en als u ideeën heeft, schroom niet om ze kenbaar te maken !

Eppie Fokkema,
voorzitter Kerkenraad.

Wat je dierbaar is

In deze rubriek, die wordt verzorgd door ds. Atzo Nicolai, besteden we aandacht aan het proces van het los moeten gaan laten van wat zo vertrouwd voelt. Deze keer een bijdrage uit de workshop 'wat is je dierbaar' van Nicoline Kwakkelstein.



“De foto in de bijlage doet mij denken aan de dag van de promotie van Thijs Tromp, directeur van Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders. Op zijn dissertatie is een foto van een pauze te zien en er was een bloemstuk in de vorm van de pauze in de kleuren als op de foto in de Bethelkerk. Ik ben 9 jaar de rechterhand van Thijs geweest, een afgestudeerd theoloog. Door de gesprekken met mijn collega's ben ik indertijd naar mijn eigen geloof gaan kijken en weer naar de kerk gegaan. Een en ander heeft ook geresulteerd in mijn belijdenis en mijn bevestiging als diaken. Beide in de Bethelkerk. Elke keer als ik in de Bethelkerk kom, denk ik aan deze heel inspirerende jaren. “

Gezocht: leden klankbordgroep 'inrichting'

Creatieve dames, keukenprinsen, trendy jongelui, en allen die zich aangesproken voelen: wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om mee te denken over o.a. de inrichting, de sfeer, de materialen, de kleuren en de apparatuur voor: de nieuwe keuken, de ontmoetingsruimte, grand café en de vergader-ruimten. Voelt u zich aangesproken, reageer dan graag naar:

Jacolien Gorissen: jacolien.gorissen@online.nl of: 06-11600066

Wat vindt de gemeente ?

In deze rubriek laat Mark Steenberg, lid van de Bouwcommissie, leden uit onze gemeente aan het woord over de vernieuwbouw. Deze keer Wim Moggré.

Wim, wat betekent het voor jou persoonlijk dat we naar 1 één gebouw gaan?

Persoonlijk vind ik het geen probleem dat we als gemeente naar één kerkgebouw gaan. Vanaf het begin dat wij in Barneveld wonen, heb ik beide kerkgebouwen vaak bezocht in meerdere hoedanigheden. De lege kerken op het moment dat er twee diensten zijn doet pijn zeker als je weet hoe het is geweest. Voor mij is het daarbij wel van belang dat er duidelijk en zichtbaar sprake is van een "nieuwe" kerk onder meer tot uiting komend in een grote aanpassing van de kerkzaal zodat er feitelijk geen herinnering meer is aan de oude kerkzaal. Dit zal niet makkelijk zijn maar zal wel een belangrijke bijdrage leveren aan de daadwerkelijke acceptatie door iedereen van de gemaakte keuze.

Wat moet zeker een plek krijgen in de vernieuwbouw?
Een stiltekapel die 24/7 bereikbaar is omdat het niet te plannen is wanneer je behoefte hebt aan een dergelijke ruimte. Als deze ruimte alleen beschikbaar is tijdens kerkdiensten of activiteiten in de kerk dan schiet het zijn doel voorbij. Juist op elk moment gebruik kunnen maken van een stiltekapel levert meerwaarde. Vergelijk het met de kerken in het buitenland die vaak de hele dag open zijn. Daarnaast hecht ik veel waarde aan een gedachtenishoek maar eigenlijk is dat voor mij een vanzelfsprekendheid.

Wat wil je de gemeente meegeven met betrekking tot de vernieuwbouw?

Heb daarover hiervoor al iets gezegd, het moet echt iets nieuws zijn dat zo min mogelijk doet denken aan de oude kerkgebouwen en dat geldt voor mij in het bijzonder voor de kerkzaal. Daarnaast is het van belang om met iedereen in gesprek te blijven over de verbouwing, met name met hen die moeite hebben met dit proces.



Wilt u/jij ook antwoord geven op de drie vragen of iets delen over de vernieuwbouw en alles wat daarmee samenhangt, laat het ons weten:
bouwcommissie@pgbarneveld.nl